

# ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΑΚΩΒΟ -Β'-

’Ιωάννου Μπουρδάκου

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΑΚΩΒΟ

‘Ηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσ. Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ»

έκδ. «ΤΗΝΟΣ», Αθῆναι 2010

«Εἶναι πολύ καλός δ κ. Διοικητής», ἀπάντησε ὁ Ἰάκωβος θέλοντας συγχρόνως νά μοῦ ἔρμηνεύσει καί δικαιολογήσει τήν πρωτότυπη προσαγόρευση. Πάλι συμφώνησαν καί οἱ τρεῖς μέ τό συμπαθητικό τους χαμόγελο.

Σηκωθήκαμε, ὁ Ἰάκωβος κι' ἐγώ, χαιρετήσαμε καί βγήκαμε ἀπό τό Γραφεῖο. Αἰσθανόμουν πολύ ἱκανοποιημένος ἀπό τήν πρώτη ἐπαφή μου μέ τό εὐχάριστο περιβάλλον τοῦ Γραφείου. Στή μικρή διαδρομή πού κάναμε μέχρι τό οἴκημα τοῦ στρατωνισμοῦ, ὁ Ἰάκωβος μέ πράο καί συμβουλευτικό ὄφος, μέ χαρούμενο πρόσωπο πού τό φωτιζε μόνιμα ἔνα ἀγνό μειδίαμα, ζητοῦσε νά μέ πείσει «πόσο καλά θά περάσω στή νέα μονάδα» καί νά μοῦ μεταδώσει τά εὐγενικά του αἰσθήματα πρός τόν Διοικητή καί τούς συναδέλφους.

Μέσα στίς ἑπόμενες 15 μέρες ἥρθε καί ἀντικαταστάτης τοῦ Δημήτρη, ὁ Νικολάκης. Ὁ Νικολάκης ἦταν καθηγητής φιλόλογος καί εἶχε μεγάλη ἀδυναμία καί οἰκειότητα μέ τούς Ἀρχαίους Ἐλληνες συγγραφεῖς, ἀλλά ἀντιπαθοῦσε τούς ἀριθμούς καί οἱ λογιστικές διατυπώσεις καί πράξεις τοῦ προκαλοῦσαν ἀλλεργία. Ἡ ἐνημέρωση, ἡ προσαρμογή καί ἡ κατάρτιση –τοῦ Νικολάκη καί μένα– στόν τρόπο λειτουργίας τοῦ γραφείου ἔγινε πολύ σύντομα καί διαμορφώθηκαν οἱ ἀρμοδιότητες τοῦ καθενός, μόνες τους καί ὅμαλῶς πρός μεγάλη ἱκανοποίηση τοῦ Διοικητοῦ καί τοῦ Ἰακώβου.

‘Ο κ. Διοικητής ἐρχόταν κάθε πρωί, μᾶς καλημέριζε μέ καλωσύνη, τόν ἐνημερώναμε ἐάν εἶχαμε ἢ ὅχι νεώτερα περί τῶν ἀφίξεων τῶν πλοίων, βελτιώναμε καί ὅριστικοποιούσαμε τό πρόγραμμα ἐργασιῶν τῆς ἡμέρας καί κατέβαινε στήν ἀποβάθρα Βασιλειάδη, γιά νά δώσει καί ἐκεῖ τίς τελευταῖς ὁδηγίες, στόν ἐπί κεφαλῆς ἀξιωματικό, τούς στρατιῶτες καί τό ἰδιωτικό προσωπικό. Συνήθως ἐπέστρεψε κατά τίς 12, γιά τήν καθημερινή σύσκεψη προγραμματισμοῦ τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπομένης καί κατά τίς 3 ἔφευγε γιά τό σπίτι του.

‘Ο γράφων, κατά τήν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ, ἦταν ὁ κατά τεκμήριο ὑπεύθυνος καί ἀρμόδιος ἀναπτύξεως πρωτοβουλίας, σέ περιπτώσεις ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως ἢ ἐκτελέσεως. Ἐπίσης ἦταν ὑπεύθυνος τῆς παραλαβῆς τῶν παραστατικῶν ἀπό τούς ἀρμοδίους τῆς ἀποβάθρας, τήν σύνταξη λογιστικῶν καταστάσεων κατά πλοϊο, εἶδος φορτίου, ποσότητα κ.τ.τ., τό συσχετισμό καί ἐπαλήθευση μέ τό λογιστήριο τῆς στρατιωτικῆς διοικήσεως. Ἡ ἐργασία αὐτή γινόταν, ὅταν σταματοῦσε ἡ δουλειά στό λιμάνι καί συνήθως κατά τίς ἐσπερινές ἢ βραδυνές ὥρες. Ἐπί πλέον ἦταν –ἀλλά τοῦτο κατά συνήθεια– μόνιμος τηλεφωνητής ὑπηρεσίας. Ὡς ἐκ

τούτου εἶχε ἐγκαταστήσει καί τό κρεβάτι του στό δωμάτιο τοῦ γραφείου καί ἡ μόνη ἔξαρτησή του ἀπό τόν στρατωνισμό ἦταν τό συσσίτιο, ἀλλά καί αὐτό, ὅπως καί τοῦ Ἰακώβου, μᾶς τό ἔφερνε ἔνας στρατιώτης στό γραφεῖο. Ἐπίσης ἀπό τόν κ. Διοικητή εἶχε ἐφοδιασθεῖ –ό γράφων— μέ ἔνα σημειωματάριο, ὑπογεγραμμένο καί σφραγισμένο, καί ἔξουσιοδοτηθεῖ νά χορηγεῖ ἡμερήσια ἡ δίωρη βραδινή ἄδεια σέ δποιονδήποτε στρατιώτη εἶχε ἀνάγκη ἡ ἐπιθυμία ἔξόδου καί δέν ἦταν ἀπαραίτητος στήν ὑπηρεσία.

Ο συνάδελφος Νικολάκης, ἦταν ἀριστος καί πρόθυμος συνεργάτης, ὁσάκις ἐζητεῖτο ἡ συνδρομή του ἡ ἡ ἀνάγκη τό ἐπέβαλε. Συνήθως, ὅμως, τίς πρωινές ὥρες δέν ἦταν ἀπαραίτητος κι' ἔτσι ὁ κ. Διοικητής, προτοῦ φύγει γιά τό λιμάνι, τοῦ ἀπηύθυνε τήν ἐρώτηση «Νικολάκη μήπως θέλεις νά πᾶς γιά γαλατάκι;» Ἡ ἐρώτηση αὐτή ἦταν ἐπακόλουθο αἰτήματος, τοῦ Νικολάκη, μιᾶς ἀπό τίς πρῶτες μέρες τῆς παρουσιάσεως του πού γιά νά δικαιολογήσει ἔξοδό του προφασίσθηκε τήν ἀνάγκη νά πιεῖ γάλα. Πρίν τελειώσει τήν κλασική ἐρώτηση ὁ κ. Διοικητής, εἶχε σηκωθεῖ ὅρθιος ὁ Νικολάκης κι' ἐγώ εἶχα κόψει ἔνα φύλλο ἀπό τό σημειωματάριο τῶν ἀδειῶν καί τοῦ τό ἔδινα νά τό συμπληρώσει. Μέσα σέ δυό λεπτά, ὁ Νικολάκης, γεμάτος χαρά γινόταν ἄφαντος.

Ο συνάδελφος Ἰάκωβος ἦταν ὁ σύνδεσμος τοῦ Γραφείου μέ τίς ἄλλες ὑπηρεσίες τῆς Διοικήσεως. Ἡ παραλαβή καί παράδοση τῆς ἀλληλογραφίας, ἡ ἀναζήτηση πληροφοριῶν ἡ διευχρινίσεων ἀπό τά ναυτιλιακά πρακτορεῖα, ἡ ἐπείγουσα παραλαβή παραστατικῶν ἀπό τήν ἀποβάθρα ἦταν δικῆς του ἀρμοδιότητος. Ἄλλα καί ἐργασίες ἔξω ἀπό τή δική του ἀρμοδιότητα ἦταν πρόθυμος καί τόν εὐχαριστοῦσε νά ἐκτελεῖ.

Τίς πρῶτες μέρες πού ἀνέλαβα ὑπηρεσία στό γραφεῖο, ὁ κ. Διοικητής, σέ ὥρα ἀπουσίας ἀλλά καί ἀλλοτε παρόντος τοῦ Ἰακώβου, μοῦ περιέγραψε τόν ἀγνό Ἰάκωβο, τόν προικισμένο μόνο μέ χαρίσματα καί προτερήματα, τόν ἀφοσιωμένο μέ εἰλικρίνεια καί ἀνιδιοτέλεια στά διδάγματα τοῦ Εύαγγελίου καί τῶν Ἅγιων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί μοῦ ὑπέδειξε, μέ εὐγένεια, ὅτι ὅλοι τοῦ ὀφείλουμε τήν ἀρμόζουσα συμπεριφορά. Ἐπίσης μοῦ ἐμπιστεύθηκε πώς κάποια μέρα εἶχαν μείνει οἱ δυό τους στό γραφεῖο καί ἐπιασαν συζήτηση γιά τήν ἐπίγεια ζωή, τό θάνατο –πού ἐκείνη τήν περίοδο εἶχε κτυπήσει μέλος τῆς οἰκογενείας τοῦ Διοικητοῦ– τήν μέλλουσα ζωή. Τά παραδείγματα καί τά ἐπιχειρήματα, τοῦ Ἰακώβου, –συλλογή ἀποσπασμάτων ἀπό τήν Ἅγια Γραφή καί ἀπό Βίους Ἅγιων– ἐπέδρασαν ώς ἀνακουφιστικό βάλσαμο στή θλιμμένη ψυχή τοῦ κ. Διοικητοῦ. Ἡ ἱεροπρεπής μορφή, τό πράο καί γαλήνιο ὑφος τοῦ Ἰακώβου, ἡ θεοσέβειά του, ἐγέννησαν θαυμασμό στόν κ. Διοικητή καί μέσα σέ ἔκσταση ἀπελάμβανε τό θεολογικό κήρυγμα, τοῦ στοιχειώδους μορφώσεως Ἰακώβου καί ἐντελῶς αὐθόρμητα τοῦ εἶπε: «Σ' εὐχαριστῶ Πάτερ Ἰάκωβε». «Ἀπό τότε», μοῦ πρόσθεσε, «πίστεψα ὅτι τοῦ ταιριάζει αὐτή ἡ προσφώνηση καί μέ εἰλικρίνεια τήν χρησιμοποιῶ συχνά».

Καί ἀπό μένα εἶχε γίνει παραδεκτή ἡ προσφώνηση, ἀπό τήν πρώτη φορά πού τήν ἀκουυσα ἀπό τό στόμα τοῦ κ. Διοικητοῦ καί τήν ἐπιβεβαίωσε τό ἀθῶο χαμόγελο τοῦ Ἰακώβου. Στή συνέχεια ἡ οἰκογένεια μου καί ἀρκετά πρόσωπα φιλικά, ώς «Πάτερ Ἰάκωβο» τόν δέχθηκαν καί κέρδισε ἀπό τήν πρώτη στιγμή τήν ἀγάπη τους. Μέ λίγα λόγια τό οἰκεῖο περιβάλλον τῆς ὑπηρεσίας καί τῶν γνωστῶν σπα-

νίως χρησιμοποιούσαμε μόνο του τό Ιάκωβε. Ὅταν μέ ἥρεμο ὕφος συζητοῦσε, ἡ φαντασία τοῦ συνομιλητῆ του, τόν ἔντυνε μέ τό σεπτό σχῆμα τοῦ μοναχοῦ.

Δέν χρειάστηκαν περισσότερες ἀπό πέντε-δέκα μέρες συνεργασίας καί συναναστροφῆς μου, μέ τόν Ιάκωβο, γιά νά βεβαιωθοῦμε πώς εἶχε δημιουργηθεῖ μεταξύ μας εἰλικρινής φιλία. Ἡ καλοκάγαθος διάθεση ἀπό τήν πρώτη μας συνάντηση, ἡ ἐνημέρωση καί καθοδήγησή του κέρδισαν τήν ἐμπιστοσύνη μου καί ἔκανα καί ἐγώ ὅ τι μποροῦσε νά τόν εὐχαριστήσει. Σχεδόν δλη τή μέρα οἱ δυό μας ἐξυπηρετούσαμε τίς ὑποχρεώσεις τοῦ γραφείου, μιᾶς καί στό συνάδελφο Νικολάκη χορηγούσαμε τίς περισσότερες μέρες ἡμερήσια ἄδεια. Τό πρωινό μας τό περνούσαμε μέ τό νοικοκύρεμα σέ φακέλους τῶν παραστατικῶν τῆς προηγουμένης, τή διεκπεραίωση τῆς ἀλληλογραφίας, καί τήν προεργασία γιά τήν ἀπογευματινή ἐργασία. Ἡ ἴκανοποίηση, τοῦ Ιακώβου, ἥταν μεγάλη ὅταν τοῦ ἔδινα κάποιο ὑπόδειγμα γιά νά φτιάξει μερικά ἀντίγραφα, ἀφοῦ ἐκείνη τήν ἐποχή δέν χρησιμοποιούσαμε, ἀκόμη, φωτοτυπικά μηχανήματα. Ἐξαντλοῦσε δλη τήν καλλιτεχνική του εύαισθησία, παρ' ὅλο πού τοῦ τόνιζα καί τό ἥξερε κι' ἐκείνος ὅ τι θά τό χρησιμοποιούσαμε γιά πρόχειρη ἐξυπηρέτηση. Σιγά-σιγά ὅμως μοῦ ἀπέσπασε τή δουλειά τῆς προεργασίας καί ἥταν εύτυχισμένος πού ἡ ἐργασία του μέ διευκόλυνε καί περιώριζε τόν προσωπικό φόρτο ἐργασιῶν μου. Ἐξελίχθη σέ ἄριστο συνεργάτη καί τήν ἀπογευματινή ἐργασία τήν τελειώναμε σύντομα καί σωστά. Μετά πήγαινα στό λογιστήριο γιά ἐνημέρωση καί ὅταν ἐπέστρεψα στό γραφεῖο, δ Ιάκωβος εἶχε μεταβιβάσει τά διάφορα ἐνημερωτικά σήματα, τό εἶχε νοικοκυρεμένο καί ἡ ὑπεύθυνη ἐργασία μας εἶχε τελειώσει, ἀσχετα ἀν ἥταν ἀπόγευμα ἡ βράδυ. Στό μεταξύ ἡ ἐπειτα ἀπό λίγο ἔφθανε ὁ Νικολάκης καί ἡ νυκτερινή φρουρά ἀσφαλείας τῆς Διοικήσεως.

Ἀνάλογα μέ τήν ὥρα πού τέλειωνε ἡ ὑπηρεσία μας, ρυθμίζαμε καί τό ὑπόλοιπο πρόγραμμά μας. Ἄν ἥταν ἀπογευματινή ὥρα ἀνέβαινα στήν Ἀθήνα -μιά δυό φορές τήν ἑβδομάδα- καί τουλάχιστον τίς μισές φορές μαζί μέ τόν Ιάκωβο καί πηγαίναμε στό μαγαζί τοῦ γαμπροῦ μου -γνωστό μεγάλο ζαχαροπλαστεῖο- στήν ἀρχή τῆς ὁδοῦ Πατησίων. Στό μαγαζί ἐγώ βοηθοῦσα λίγο, ἐποπτικά, στή δουλειά καί δ Ιάκωβος συζητοῦσε, στό γραφεῖο τοῦ ζαχαροπλαστείου, μέ τόν πατέρα μου καί τόν γαμπρό μου, πού τόν ἀγαποῦσαν καί τούς ἐσέβετο. Ἐγινε φίλος καί μέ τούς ὑπαλλήλους (ἔξι ἄριστοι οἰκογενειάρχες) τούς ἐπεβλήθη μέ τήν ιεροπρεπῆ μορφή του καί συμπεριφορά, τούς κατέκτησε μέ τήν ἀπλοϊκή συζήτηση καί διδαχή του καί ὅταν ἀνέβαινα μόνος, μέ ρωτοῦσαν μέ ἔκδηλο ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη «ποῦ εἶναι δ Πάτερ Ιάκωβος;». Ἀναζητοῦσαν τόν καλό του λόγο, τό γλυκό του χαμόγελο, τήν θεολογική του γνώση.